

Vijfjarig jubileum woonzorg Hapertse Kluis

Zorg zoals je die zelf wil ontvangen

Woonzorg HAPERTSE KLUIS ...een warm thuis

Door Renate Pijnenburg

Op 1 juli was het exact vijf jaar geleden dat de deuren van de Hapertse Kluis zich openden. Met aanvankelijk een drietal bewoners werd een voorzichtige start gemaakt, inmiddels zijn er tien plaatsen en er heeft nooit meer een studio leeggestaan. Dat is niet zo vreemd want het is goed toeven in Hapert; de verzorging heeft heel veel aandacht voor de persoonlijke wensen. De visie is niet voor niets: zorg verlenen zoals we die zelf willen ontvangen.



Kleinschalig en toch heel ruim

Op de eerste juli 2015 wordt er een klein feestje gevierd. Terwijl buiten de mussen van het dak vallen, is het binnen een gezellige boel. Met taart, lekker hapjes, muziek van Tom Brouwer, een lustrumbingo en een etentje bij de Poort van Brabant. Niets is te veel voor de medewerkers van de Hapertse Kluis om het de bewoners en de bezoekers van Dagbesteding Bij Ons naar de zin te maken. Emmy kijkt even terug op de afgelopen vijf jaar: "Het was een gok die mijn broer Johan en ik namen. Voor hetzelfde geld was het anders gelopen maar alles waar we van droomden is uitgekomen. Een kleinschalig verzorgingshuis waar persoonlijke zorg en aandacht centraal staat, waar tijd is voor de mensen en waar men waardig oud kan zijn. We zijn kleinschalig maar toch heel ruim opgezet, er zijn wellness faciliteiten en ruime kamers voor de bewoners. We zeggen altijd 'Bij ons mag alles maar hoeft niets', ik denk dat dit een goed uitgangspunt is."

Huiselijkheid en persoonlijke wensen centraal

De huiselijkheid voert de boventoon, zo wordt er dagelijks zelf gekookt en de bewoners die het willen, helpen mee met de voorbereiding. Een medewerker vertelt: "Ook hierin bootsen we de huiselijke situatie na. Je trek in eten wordt enorm gestimuleerd als het in huis lekker naar eten gaat ruiken en wat is nou fijner dan zelf je eten klaarmaken. Met hulp maar dat is juist goed. Samen maken we het wonen in de Hapertse Kluis mogelijk. Zo lang het kan. Wij als medewerkers, zijn enorm trots op



Johan en Emmy Ettema (rechts). Emmy: "We zeggen altijd 'Bij ons mag alles maar hoeft niets', ik denk dat dit een goed uitgangspunt is."

Emmy en Johan dat ze deze woonvorm gestalte hebben gegeven en in de stortvloed aan regelgeving en bezuinigingen zich staande hebben weten te houden. Ze hebben de stap genomen voor hun vader en sindsdien hebben heel veel mensen hier de vruchten van mogen plukken. Een jaar geleden is de Dagbesteding gerealiseerd; hier kunnen mensen overdag terecht voor activiteiten en gezelschap. Je moet er toch niet aan denken dat die kwetsbare mensen alleen thuis zouden blijven zitten. We hebben nog plaatsen open voor meer deelnemers en ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Bel eens op of kom langs voor meer informatie."

Feest

Op de dag van de oprichting wordt door de bewoners en medewerkers even stil-

gestaan bij het succes. Muziektherapeut Tom Brouwer zingt liedjes van vroeger, zoals hij dat eens per maand doet. Tom: "Het is heerlijk om muziek te mogen maken met deze mensen, je ziet ze genieten. Sommige zingen uit volle borst mee, anderen genieten in stilte maar muziek verbindt, dat weet ik zeker." Ontspannen gaan degene die het willen na de feestelijkheden in het huis naar het restaurant voor een heerlijk diner. Degene die liever thuis blijven, genieten daar van een heerlijke maaltijd. "Ook hierin zie je dat de persoonlijke wensen centraal staan; wij dwingen niemand om iets te doen wat hij of zij niet wil. We doen alleen elke dag ons uiterste best om het leven zo aangenaam mogelijk te houden."

www.hapertsekluis.nl